

De Oosterkerk
Protestantse Wijkgemeente te Capelle aan den IJssel
De Vallei 2 2905 NP, Capelle aan den IJssel
T: 010-450 86 78
W: www.deoosterkerk.nl
E: scriba@deoosterkerk.nl



SELECTIE VAN ACTIVITEITEN

Veel dingen in het leven kosten moeite. Opleiding, training, sparen, werken, of geduld. Binnen de protestantse wijkgemeente De Oosterkerk hebben we dit jaar een boekje gemaakt met veel activiteiten die dit jaar worden georganiseerd. Hieronder een selectie uit het aanbod. Wees welkom bij een of meerdere activiteiten. Voor vragen kunt u terecht bij ds. Ruben Schep (010 2364890, rubenschep@gmail.com)

Avondmaal vieren met kinderen

*Vrijdag 4 november, 16.00-18.15 uur
De Oosterkerk, De Vallei 2*

Ter voorbereiding op de – kindvriendelijke – Avondmaalsviering van zondag 6 november is er kindercatechese voor kinderen van de basisschool. We houden een koninklijk feestmaal (met patat), zingen vast een paar liedjes en hebben het op een speelse manier over wat het Avondmaal kan betekenen. Welkom, als arme sloeber of rijke stinker! Ontvangst is in de Grote Hal van De Oosterkerk.

Energiek Leven

*Dinsdag 8 november, 20.00-21.30 uur.
De Oosterkerk, De Vallei 2*

Gelukkiger en gezonder leven vanuit Bijbels perspectief. Tijdens deze bijeenkomst krijgen we voedingswijsheden vanuit de Bijbel, maar ook inzicht in oorzaken en oplossingen om daadwerkelijk af te vallen. Het wordt duidelijk wat de echte voordelen zijn van een gezonder leven vanuit een Bijbels perspectief. Er wordt gewerkt met coachende vragen en groepsgesprekken. Deelname is kosteloos, liever wel even vooraf opgeven bij Hartger Eikelhof. Hij zal deze avond ook (bege)leiden. Bel naar: 06 16612015, of mail naar hartger@mmcenter.nl.

Twifelen is goddelijk

*Donderdag 12 dinsdag 17 januari, 20 uur
De Oosterkerk, De Vallei 2*

In de negentiende eeuw werd God doodverklaard door de filosoof Nietzsche. Nu, in 2016, speelt God nog altijd een rol in ons leven. Toch gaat het in de media steeds weer over leegloop van kerken en stellen mensen binnen en buiten de kerk terechte vragen over geloven in deze tijd. Het is de vraag of we die twijfel en vragen wel echt hebben beantwoord.

In twee avonden over radicale theologie gaan we daar juist op in. Was Jezus atheïst? Moeten wij niet ook veel geduld met God hebben? Wat als God niet almachtig is? Hier kunt u al uw vragen aan toe voegen.

Hier sta ik - dansen en vechten met Maarten Luther

Voorjaar 2017

Plaats en tijd volgen later via lokale media.

Theatermaker en theoloog Kees van der Zwaard schreef eerder o.a. AF – terug naar Srebrenica, de monoloog van een Dutchbatter, succesvol gespeeld door gouden kalf-winnaar Cees Geel.

In *Hier sta ik* duikt hoofdpersoon Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige gedachtenwereld van Luther. Die confronteert hij met onze eigentijdse cultuur en zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Zo ontstaat een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd. Een aparte rol is weggelegd voor een computergestuurd draaiorgel, dat Bach en blues laat horen. De composities en arrangementen zijn van Hans Hasebos. De regie is in handen van Cilia Hogerzeil, artistiek leider van Muziektheater Hollands Diep.

De Oosterkerk
Protestantse Wijkgemeente te Capelle aan den IJssel
De Vallei 2 2905 NP, Capelle aan den IJssel
T: 010-450 86 78
W: www.deoosterkerk.nl
E: scriba@deoosterkerk.nl



Doodgaan doodgewoon

*Donderdag 9, 16 en 23 maart 2017, 20 uur
De Oosterkerk, Vallei 2*

Bijeenkomsten met als doel informatie te geven over en met elkaar in gesprek te gaan over thema's rondom de dood.

Het Goede Sterven (9 maart 2017) De zogenaamde palliatieve zorg en behandeling. Wat houdt dat in?

Euthanasie (16 maart 2017)

Is euthanasie een actie van zelfbeschikking? Leren omgaan met tegenspoed en lijden en verbondenheid met anderen blijken essentieel. En hoe als christen hiertegen aan te kijken?

Na het overlijden (23 maart 2017)

De derde avond wordt besteed aan praktische en zakelijke aspecten na het overlijden en aan de rouwdienst. Met medewerking een uitvaartdeskundige.

Kofferproject

Een koffer doet de ronde bij jonge gezinnen. Één van de dingen die in de Visie & Missie van onze gemeente is gezegd, is dat het geloof niet iets is alleen voor de zondagmorgen, maar voor de hele week. Het is goed en waardevol als ook thuis, op 'gewone' dagen, het geloof een rol speelt. Tegelijkertijd valt dat niet mee, want hoe doe je dat? In de koffer zitten allerlei dingen die daarbij kunnen helpen: muziek-cd's, films, spelletjes, boeken, recepten, etc. Van alles om met elkaar over het geloof te praten, erover na te denken en het geloof ook 'te doen'.

Twee weken lang kunnen de dingen uit de koffer gebruikt worden, daarna wordt deze koffer weer opgehaald en naar het volgende gezin gebracht. Het kofferproject gaat het hele kerkelijke seizoen door.

Wil je zeker weten dat je de koffer dit seizoen ook een keer krijgt? Geef je naam en adres dan door aan ds. Ruben Schep.

TWEE ANDERE ACTIVITEITEN VAN ANDERE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTEN TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Opvoedcafé

3 november - Kind en social media

2 februari 2017- Waardenvol opvoeden

9 maart 2017 - Kind en seksualiteit

6 april 2017 - Kind en rouw

De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur in de Meerpaal, Rivierweg 13 (naast De Hoeksteen). Ds. Nellie van Voornveld en ds. Dora Hoekstra leiden de avonden. Het opvoedcafé is bedoeld als een ontmoetingsplek voor ouders van alle kerken. De onderwerpen worden met de nodige deskundigheid toegelicht en we delen onze eigen ervaringen.

Deel je leven met vluchtelingen

*Maandag 13 februari 2017 om 20.00 uur
Dorpskerk, Kerklaan 2*

O.l.v. ds. Gerben van Manen

Vluchtelingen stellen ons voor moeilijke vragen. Die vragen zijn niet nieuw meer, maar naar antwoorden blijven we zoeken. Wereldwijd, in de landelijke politiek, in de kerk, in je eigen leven. Wat is je antwoord aan vluchtelingen die op de een of andere manier op jouw weg komen? Wat kun je doen als je oog in oog komt te staan met mensen van ver die bij ons aankloppen? Wat zou je tegen hen willen zeggen, van hart tot hart? Wat hebben zij nodig? Hoe zou jij je leven met hen kunnen delen? Hoe kunnen vluchtelingen hún leven en geloof met ons delen? Laten we het deze avond eerst de vluchtelingen in onze gemeenten eens vragen, en daar dan samen over in gesprek gaan.